



Stichting "Helping Hands"

Nieuwsbrief Juni 2007

Beste vrienden

Graag willen wij u heel hartelijk danken voor de steun die we regelmatig ontvangen voor de kinderen in L'viv—Oekraïne. U geeft veel kinderen een betere levenskans en leefgelegenheid.

Eind Mei hebben we (Jaap Diphoorn en Piet Huisman)weer een bezoek gebracht aan Oekraïne, we reizen altijd met de auto, een reis van 1550 km. Voor mij (Piet) was het de dertigste reis.

Na 850 km slapen we een nacht in Motel Dworek in Polen, dit is een Motel aan de snelweg gericht op de vele automobilisten die daar langs komen.

Het is onverantwoordelijk om de reis in 1 keer te maken, we moeten wel alert zijn als we op de snelwegen rijden, vooral in Duitsland wordt er heel hard gereden, 140 km/uur is zo'n beetje de kruissnelheid en dan rijden andere auto's je nog voorbij die over de 200 rijden.

De tweede dag hebben we dan nog 700 km voor de boeg, maar dat gaat niet zo snel, de laatste 300 km voor de grens naar Oekraïne kunnen we niet sneller dan 70 en 80 km rijden, dus de tweede dag is vermoeiender.

De Duits/Poolse grens is nooit een probleem qua wachttijd, de Poolse/Oekraïense grens neemt altijd meer tijd, maar de Oekraïense/Poolse grens neemt de meeste tijd.

Er staan altijd honderden auto's bij de grens, dat zijn allemaal mensen uit Oekraïne die naar Polen rijden om hun benzine tank leeg te verkopen. De benzine is in Oekraïne ongeveer 40% goedkoper. Maar er mag geen benzine uitgevoerd worden, dus een jerrycan met benzine mag niet uitgevoerd worden, daarom rijden veel mensen met een grotere benzinetank vol over de grens, verkopen daar de benzine en gaan met een paar liter weer terug, als ze in de rij staan te wachten voor de controle posten en weer een auto kunnen opschuiven, dan duwen ze de auto verder om benzine te besparen. Voor deze mensen is het een bron van inkomsten en velen gaan soms per dag 2 maal de grens over om een dagcentje te kunnen verdienen. Gelukkig hebben we medewerking aan de grens omdat we voor Humanitaire Hulp komen en mogen we meestal een paar honderd auto's passeren, dat scheelt wel een uur of 5 wachten.

Tijdens mijn eerste reizen heb ik wel in de rij gestaan, je weet dan nog niet wat mogelijk is, dus eerst maar eens de kat uit boom kijken. Een Oekraïner vertelde mij toen dat ik de rij kon passeren als ik de andere rijbaan zou nemen, dat betekent dat je een paar kilometer van te voren aan de andere kant van de vangrails moet gaan rijden, dus we zijn dan even spookrijder.

Maar van de grens af rijden niet zo veel auto's, dus het is niet gevaarlijk.

Belangrijk is: wees en blijf vriendelijk, wordt niet boos, want dat helpt je niets de autoriteiten hebben het voor het zeggen, dus gehoorzamen.

Maar soms is het best leuk, eenmaal zei een beambte "Ah Nederlander, Ajax Super" en bij "Ajax super" deed hij z'n duim omhoog. Ik ben geen voetbal fan, maar zo helpt Ajax ons ook nog een beetje.



Humanitair kruis voor en achter op de auto



Nieuwe truitjes uit Holland



Elke dag rode kool soep



Oksana (onze tolk) met haar man Andre
De baby wordt eind juni verwacht

Receptie ter ere van Koninginnendag

In het buitenland wordt elk jaar door de Ambassades en de Consulaten Koningendag gevierd met een receptie. Het Consulaat in L'viv hield een receptie op 25 april. Voor deze receptie worden Nederlanders uitgenodigd die wonen in L'viv en omgeving. De Consul, Dhr. Bogdan Pankevych, nodigde ook Jaap en mij, met onze Coördinatrice Marianna, uit voor deze receptie.

Best leuk, veel Nederlandse zakenmensen en mensen die bezig zijn met hulpverlening.

Dit jaar was ook de Ambassadeur, Dhr. Ron Keller, uit Kiev aanwezig, we hebben met hem ook uitgebreid kennis gemaakt, een beetje goodwill kan nooit geen kwaad voor ons werk.



Foto 1: v.l.n.r. Maria, de secretaresse van het Consulaat, het echtpaar Keller en het echtpaar Pankevych. Foto 2: Marianna en Piet
Foto 3: Een gedeelte van de aanwezigen luisterend naar de toespraak van de Ambassadeur. Foto 4: Dhr. Henady Kovalchuk met zijn Nederlandse vrouw Marion, Marianna en Jaap.

Op zoek naar een locatie voor de opvang van kinderen

We hebben verschillende locaties bezocht om te kijken welke locatie geschikt is voor onze plannen om een Kinderdorp te bouwen. We hebben een gesprek gehad met de Burgemeester van de Village Cold Water, een plaats met 20.000 inwoners een paar kilometer buiten L'viv, de burgemeester is erg blij met onze initiatieven bood ons een zeer geschikt terrein aan, we denken hierover na en moeten nu eerst een neven Stichting van Helping Hands oprichten in L'viv om daar als Rechtspersoon te kunnen werken.

De werkzaamheden in het Kinderhuis

De werkzaamheden in het Kinderhuis zijn weer in volle gang, het is fijn om te zien dat alles wat gerenoveerd wordt ook echt goed gedaan wordt. Bij de derde afdeling zijn de werkzaamheden wat meer geworden omdat de fundering vocht doorliet en dit weer via de muur de vernieuwde binnenmuur aantastte. Dus er moest een diepe gleuf naast het gebouw gegraven worden om de fundering waterdicht te maken. Maar stap voor stap wordt het allemaal erg mooi, tot grote dankbaarheid van de Directrice en haar medewerkers. Fijn dat we zo met z'n allen deze kinderen kunnen helpen aan een goede en gezonde woongelegheden.



Nu het balkon nog, waar de kinderen in bedjes buiten staan als het goed weer is

De fundering waterdicht maken

Het balkon, ook de balustrade moet voorzien worden van nieuw laswerk

De binnenkant is al netjes met kunststof kozijnen + dubbelglas.

December 2006 transport

De goederen 90 m³ die we in december verstuurd hebben zijn verdeeld over het Internaat voor Gehandicapten, 2 Kinderhuizen en voor het ziekenhuis (cardiologie) 9 speciale bedden.

Heel veel dank voor uw hulp, samen kunnen we veel doen. Als u ons al steunt is de bijgesloten folder eigenlijk overbodig, maar misschien kunt u hem geven aan burens, vrienden of familie. We hebben nog steeds financiën te kort, uw bijdrage, "Helpende Hand" wordt direct omgezet in hulp.

Hartelijk dank - Piet Huisman